

Kristna ambassaden i Jerusalem -



din representant i Israel
med uppdrag att trösta
och tala väl om landet



ICEJ

**Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem
Svenska avdelningen**

Den internationella kristna ambassaden - Din ambassad i Jerusalem

Den Kristna ambassaden i Jerusalem kopplar samman den världsvida kyrkan med Guds hjärta för Israel sedan 1980. Bilden visar högkvarteret på Pierre Koenig Street i Jerusalem.



År 1980 etablerades den Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem som ett svar på Guds kallelse: "Trösta, trösta mitt folk" (Jes. 40:1). När alla internationella ambassader flyttade från Jerusalem, så möttes etableringen av ICEJ av ett varmt välkomnande av både regeringen och det israeliska folket. Idag har ICEJ blivit en ledande

röst för de kristna som stöder Israel. Med avdelningar i över 90 nationer representerar ICEJ miljoner av bibeltroende kristna från hela världen. Från vårt huvudkontor i Jerusalem, strävar vi att nå varje sektor i Israels samhälle med Guds kärlek,

att nå ut till alla i Israel oavsett deras etniska eller religiösa bakgrund. Runtom i världen har ICEJ blivit en viktig röst mot antisemitism och anti-Israelism, var vårt arbete än görs, bland överlevande från förintelsen, nya immigranter, ungdomar i riskzonen, bland druserna eller kristna araber – **ICEJ är din ambassad i Jerusalem!**

Siewerts sista initiativ - ICEJ Sverige



Journalisten och tv-profilen Siewert Öholm tog initiativ till flera programserier under sina 30 år på SVT. Det var allt "mellan himmel och jord" vilket var namnet på en, men framförallt debattprogram.

Som pensionär ägnade han mer tid åt sitt stora engagemang - Israel, och blev en röst för det

judiska folket och landet Israel, både i offentligheten och i kyrkliga sammanhang.

År 2013 fick Siewert förfrågan om att återstarta ICEJ Sverige och deltog i ledarkonferensen i Rom. Talarnas kunskap, integritet och deras sunda kristna förhållande till Israel gjorde ett djupt intryck på Siewert och därmed började processen med att etablera ICEJ Sverige.

Två veckor efter hemkomsten från en Israelresa i januari 2017, fick Siewert lämna jordelivet efter en tids sjukdom. Samtalen de två sista veckorna var präglade av hopp och tro, och mitt i allt lyfte han fram Israel. Därför önskade han att eventuella minnesgåvor skulle gå till det som blev hans sista initiativ - en svensk avdelning av den internationella kristna ambassaden Jerusalem. Dessa gåvor har vi nu förvaltat med denna bilaga med önskan att fler ska få ta del av detta engagemang, till välsignelse och tröst till Israels folk.

Hur håller vi kärleken vid liv?

Utan att vara relationsexpert skulle jag ändå svara; när ord och handling stämmer överens. Så skulle jag också beskriva hur min Gudsrelation hålls levande; Hans ord och handling stämmer överens!

Det var säkert mycket som var bättre förr, men att få leva i denna tid och sitta med Bibeln i ena handen och flygtider på plan som landar på Ben Gurion i den andra, är sannerligen något som håller tron levande! Då och då sänder nämligen vår aliyah-koordinator Howard mejl med tider på veckans flyg från alla världens hörn, där det är judar med på planet som gör sin aliyah. Och du som läser din Bibel vet att det är precis det Gud säger ska ske.

I kärlekstal till bruden vid bröllopsmiddagen brukar brudgummen ofta rikta ett tack till föräldrarna som födde denna ”fantastiska kvinna”. Nu är det hög tid för oss att se judarnas roll i att föra fram brudgummen, Yeshua Messias, vår frälsare till oss och rikta ett tack till dem. Det är att lyda Guds kallelse att välsigna dem och Paulus uppmaning att hjälpa de heliga i Jerusalem. Oavsett om Israel ger respons till vår kärlek och vänskap eller inte, och oavsett om de är ”fiender till evangeliet”, måste vi komma ihåg att Gud fortfarande älskar dem för deras faders skull.

Den internationella kristna ambassaden Jerusalem vill vara brobyggare, hela sår, upprätta platser att mötas och därmed förbereda vägen för Messias ankomst. Judar och kristna är kanhända



oeniga om vem som är Messias, men det återstår en tid då båda sidorna behöver vända sina hjärtan till varandra.

För kyrkans del är det att bejaka vår tros judiska rötter. Att respektera det folk genom vilket Han har gett oss Sitt ord, att leda nationerna fram till förbundets relation med Israels Gud. Att inte erkänna roten som bär församlingen leder till en tro som inte har en fast grund.

Låt din tro förnyas och ta del i det profetiska skeende där du och jag får vara med att trösta Hans folk.

Gitten Öholm, Ordf ICEJ Sverige

Vårt uppdrag i Den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem

- Att visa omtanke för det judiska folket och särskilt för den återfödda staten Israel
- Att mobilisera kristna för att be för Jerusalem, Israel och regionen
- Att visa praktisk kristen kärlek till välbefinnandet för alla som bor här, oavsett ras, bakgrund eller religion
- Att vara ett försonande inflytande mellan judar, araber och kristna
- Att informera kristna från hela världen om vad som händer i Israel och hur man kan vara rätt relaterad till henne
- Att ge kristna ledare, kyrkor och organisationer möjlighet att bekämpa dagens antisemitism
- Att representera kärlek och omtanke hos bibeltroende kristna från hela världen gentemot den moderna staten och Israels folk.

Från vårt huvudkontor i Jerusalem strävar vi efter att nå alla sektorer av Israels samhälle med Guds kärlek.

Guds stad

av Dr. Jürgen Bühler

Ingen annan stad i världen bär titeln Guds stad förutom Jerusalem. Det betyder att Gud förknippar sig själv med staden på ett unikt sätt. Gud proklamerar Jerusalem som ”den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn” (1.Kung. 11:36)

Jerusalem är en stad som har ett mycket speciellt förhållande till Gud, ett förhållande som på ett anmärkningsvärt sätt liknar det mellan Gud och troende. Jerusalem är en stad som Gud har utvalt, men hon, folket i staden, har många gånger gjort uppror mot Guds uppmaningar till henne. Följaktligen kom hon under Guds dom och hennes invånare förvisades två gånger. Gud talar många gånger till Jerusalem på ett mycket personligt sätt, och Jesus gråter till och med över henne:

När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sade: ”Tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.” (Luk. 19:41-44)

Jerusalem har en unik roll i världens återlösning. Profeten Daniel fångar som ingen annan in denna kallelse: *”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och din heliga stad, att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste”.* (Daniel 9:24)

Detta betyder att det finns enighet i kallelsen till staden Jerusalem och det judiska folket. De har varit kallade att tjäna för världens återlösning enligt Guds löfte till Abraham: *I dig ska jordens alla släkter bli välsignade.* (1 Mos.12:3). Därför var det i Jerusalem som Jesus behövde dö och uppstå från de döda. Jesus befallde sina lärjungar "Att stanna i Jerusalem" eftersom det var där Guds Helige Ande skulle utgjas för första gången. Jesus for upp till himlen



från Jerusalem, och han kommer att återvända till Jerusalem.

Jerusalems återuppriktelse

Jesu ord i Lukas 19:41 uppfylldes tragiskt när staden ödelades av den romerska armén. Jerusalem och dess tempel förstördes så att "här inte skall lämnas sten på sten" precis som Jesus hade sagt. Men Guds ord ser inte detta som slutet för Jerusalem. Det finns en härlig framtid för Jerusalem som väntar på sin uppfyllelse, en stor kallelse som å ena

sidan är jordisk men också himmelsk. Profeterna förutser den fysiska återuppriktelsen av Jerusalem och ett förnyat besök av Gud i denna stad: *”Jag ivrar för Sion med stor iver, med stor vrede ivrar jag för henne. Så säger Herren: Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas ”sanningens stad” och Herren Sebaots berg ”det heliga berget”.* (Sak. 8:2-3)

Jerusalem kommer att få ytterligare ett utgjutande av Den Heliga Ande och en andlig väckelse som kommer att påverka staden och hela dess befolkning: *Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönen Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat...* (Sak. 12:10).

Återuppriktelsen kommer att påverka hela världen och kommer att ge fred och återuppriktelse på jorden som aldrig tidigare. Det ord som Jesaja, Amos son, såg angående Juda och Jerusalem. Nu kommer det att ske under de sista dagarna att Herrens hus kommer att befästas på toppen av bergen och upphöjas över bergen.

Ty från Sion skall lag utgå och Herrens ord från Jerusalem (Jes 2: 1-3). Detta återställande kommer att åtföljas av en stor andlig kamp. Profeten Sakarja förutser en global allians som bildas för att hindra Guds eviga syfte med Jerusalem. *Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne: ”Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när*



Jerusalem belägras. De ska se på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. (Sak. 12:1-3).

När vi har följt nyheterna de senaste åren, ser vi denna konflikt utvecklas inför våra ögon.

Internationella organ som EU, håller fortfarande fast vid den meningslösa tanken att internationalisera staden. FN, som ska ge kulturell tillsyn och skydd genom UNESCO, har under flera år försökt beröva Jerusalem alla judiska (och även kristna) rötter. Det som är så irriterande är att representanter för så kallade "kristna nationer" öppet stöder en agenda för att islamisera Jerusalem eller avstå från att rösta i ett försök att tvätta sina händer bort från skuld.

Den eviga staden

Det viktigaste och sista kapitlet i Jerusalems historia kommer inte att inträffa här på jorden. Aposteln Johannes ser en evig och härlig framtid för Jerusalem, samtidigt som han förväntar sig att se Jesu brud, alla de återlösta, komma. Istället ser Johannes en stad sänkas ner från himlen. (Upp. 21:9-11)

Detta är Jerusalems mål och kallelse, vilket bevisar att varje troendes framtid är otvetydigt sammanflätad med staden. Denna stad kommer att för evigt tillhöra Israels folk vars tolv stammar kommer att utgöra portarna till den härliga staden. **Oavsett vad ditt förhållande till Jerusalem kan vara idag, är du som Jesu lärjunge evigt förknippad med henne.** Därför bör vi be för Jerusalem och hennes folk mer än för någon annan stad. Jerusalems kamp är vår kamp och hennes glädje är vår glädje. Det är därför vi gläder oss med henne och firar Lövhyddohögtiden i Jerusalem.

Lövhyddohögtiden – En fest för alla folk

Lövhyddohögtiden, eller Sukkot, är unik på det sättet att alla nationer är inbjudna att komma till Jerusalem för att tillbedja Herren på denna "bestämda tid". Den påbjöds i 3 Mos. 23 och 5 Mos. 16 där det står att främlingen ska delta. I Sak. 14:16 uppmanas alla nationer på nytt att vara med. Salomo invigde Templet vid denna högtid och uppmuntrade främlingar att komma till Jerusalem för att be (2. Krön. 6:32-33). Jerusalem har alltid varit bestämt till att vara ett "börens hus för alla nationer" (Jes. 56:7; Matt. 21:13)



Herren, att Gud var trofast och försörjde dem med allt de behövde. På samma sätt kan vi kristna glädja oss i Herren som ger oss allt vi behöver när vi vandrar med Honom.

En glädje över Hans närvaro.

På samma sätt som

Lövhyddohögtiden också är skördetid i Israel kan vi som kristna glädjas över skörden för Guds rike som äger rum över hela världen.

Glädje i kommande tid

Profeten Sakarja förutser en tid då alla hednafolk ska dra upp till Jerusalem år efter år för att "*tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden*" (Sak. 14:16). Denna högtid bär det stora profetiska löftet, att under hela den messianska tidsåldern, tusenårsriket, ska hela världen fira Lövhyddohögtiden för att markera det härliga ögonblick då Jesus kommer att inta Davids tron i Jerusalem. Det är sannerligen en glädjens fest!

ICEJ AID – Ambassadens hjälpinsatser i Israel



ICEJ har stått vid Israels sida och erbjudit landet både tröst och hjälp i närmare 40 år. På resan har vi genom vårt hjälparbete, på ett eller annat sätt berört varje stad och by runtom i landet. ICEJ AID är den del av ambassaden som är ansvarig för att ge Israels utsatta befolkning den hjälp de behöver. ICEJ AID fullföljer sin kallelse genom att hjälpa fattiga familjer, barn, äldre,

handikappade och invandrare med det stöd och den tröst de behöver för ett bättre liv. Kartan ovan ger exempel på ICEJs insatser runtom i Israel. Exempler kan mångfaldigas. Även på andra platser utanför Israel där judar är i utsatthet önskar vi att vara till hjälp.



Läger för judiska familjer i Belarus



Ambassaden bistår Israels folk med...



Ytterligare ett skyddsrum levereras

... skyddsrum, brandvagnar, härbärgen för utsatta kvinnor (Red Carpet), hjälp för judar att återvända till Israel och mycket annat.



Brandvagnar är viktiga i kampen mot brandattacker.



Etiopiska judar gör aliya.

Antisemitismen - ett uppror mot Gud

Forskare har försökt förstå varför antisemitism förblir så ihärdig och häftigt i vår tid, och även om de kan identifiera och förklara det till en viss grad, är det fortfarande ett mysterium.

I ett tal i porten till Auschwitz för en tid sedan beskrev rabbinen Yisrael Meir Lau, en överlevande från Förintelsen och ordförande för Yad Vashem, antisemitism som en "andlig galenskap".

För mig så finns det ingen annan förklaring än just det när det gäller detta forntida och irrationella hat. För ingenstans är det så tydligt att se Guds verk i historien som när vi ser det judiska folkets olika skeden. När Gud uppenbarar sig för det judiska folket inleder Han de tio budorden med att säga: Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

Vår Gud är en Gud som vill sitt folks bästa och har gett dem ett evigt löfte till välsignelse för hela världen. Så det judehat dvs antisemitismens synliga och ljudliga närvaro som märks både i vårt land, kan inte annat än tolkas som en okunskap om Bibeln.

Antisemitismen har många ansikten och gömmer sig bakom det som kan tyckas vara oskyldiga kommentarer både vid middagsbordet och i kyrkan. Många gånger används det politisk korrekta; "att inte ta ställning" som en ursäkt. Men när det gäller Israel och det judiska folket, så handlar det inte om politik utan det handlar om Guds hjärta. Så en antisemitisk hållning är oförenligt med den kristna tron.

Gitten Öholm

ICEJ i partnerskap med YAD VASHEM

Yad Vashem, Jerusalems förintelsemuseum, grundades 1953 och fick i uppdrag av Israels parlament att vårda och skydda minnet av judiska offer för Förintelsen och förmedla berättelserna till kommande generationer. Man kan vara oense om mycket i landet, men Yad Vashem är landets diamant och tar emot en miljon besökare varje år. Det är ett världscentrum för dokumentation, forskning och utbildning om Förintelsen. Där finns namnen på 4,6 miljoner av de sex miljoner judar som dödades under andra världskriget.

Christian Friends of Yad Vashem grundades 2006 i samarbete med ICEJ för att öka medvetenheten inom kristenheten och som ett uttryck för den kärlek



och det stöd som finns för Israel och det judiska folket. Skuggan av Förintelsen hänger fortfarande över den kristna världen eftersom grunden för denna ondska gjordes i Guds namn. Detta måste erkännas, omvändas från och konfronteras av de kristna som är intresserade av att lära sig sanningen och utrusta sig på ett sätt så att de kan minnas på ett återlösande

sätt.

Det är vår skyldighet som troende att lära av det förflutna och utbilda framtida generationer med fakta. Vi måste ge den yngre kristna generationen noggrann och tillförlitlig historisk information som lär dem att följa de rättfärdiga exempel bland nationerna som tog på sig själva att inte vara åskådare utan att aktivt välja gott framför ont.

Haifa-hemmet - kärleksfull omvårdnad för förintelseöverlevande



Vi har ett mycket speciellt hem i Haifa, nämligen Haifa hemmet för Förintelsens överlevande. Det är inte bara ett hus, utan en liten by i stadsdelen Hadar med ett 90-tal personer som bor i nio olika hus, i lägenheter som är anpassade efter deras behov. Syftet är inte bara att ge den bästa vården utan också ge dem en meningsfull tid under deras sista levnadsår. Här får de bl a tre måltider om dagen, medicinsk rådgivning, fysioterapi och en mängd sociala aktiviteter.

En studie publicerad i American Medical Association visar att förintelseöverlevande upplever mer kronisk sjukdom än befolkningen i allmänhet och överlever i genomsnitt sju år längre. Studien citerar flera möjliga orsaker till detta, till exempel deras unika motståndskraft, inklusive gynnsamma genetiska, fysiska och emotionella kapaciteter som kan ha hjälpt dem att överleva i första hand. Det kräver dock en speciell typ av vård, inte bara för kroppen utan också för sinnet och själen. Vi ger dem möjligheter att dela sina personliga historier om lidande och överlevnad med besökare från hela världen. Varje berättelse, tillsammans med bilder, visas också i museet som får en stadig ström av besökare.

Det var först vid mitt besök hos Yudith på Haifa-hemmet som jag verkligen insåg försoningens

mirakel. Född och uppvuxen på 60- talet som jag är och inga egna minnen av andra världskriget, trodde jag att min kristna tro, med kärlek till Bibeln och till händelsernas centrum, Israel, skulle uppfattas som naturlig för dessa judiska män och kvinnor. Att skolans historieberättelser om korsfararna skulle kunna knytas till min frälsningsupplevelse, där korset var Jesu kärleksbevis till mig, hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Men det är just den historien som sitter så djupt i varje judes medvetenhet.

Tvångskonvertering och massmorden i fångläger och gaskammare, allt skedde med och i korset som symbol. Även om korsfararna stred för den katolska kyrkan, är det ju ursprunget till den Lutherska kyrkan osv. Då och då skäms jag för den frikyrkliga stoltheten som i politisk korrekthet ska anpassa sig efter världens syn på alla områden, men inte vågar stå upp för vår tros rötter. Paulus ord i Rom. 11 måste vara varje församlingsledares ledstjärna. Så att höra Yudith och de andra säga hur vi är deras käraste vänner, visar att ICEJ:s arbete med att trösta och vara Jesu händer och fötter på plats, bär frukt!

Med ditt stöd kan vi fortsätta finnas på plats och i ord och handling visa på Jesu kärlek.

Märk din gåva med "Haifahemmet" till Plusgiro 720276-5 eller Swish 123 32 5910

Gitten Öholm

Minoriteter i Israel



Vårt uppdrag är att trösta och välsigna Israel, men det betyder inte att vår hjälp enbart går till judarna i landet. Inom ramen för ICEJ Aid går ca.20 % av budgeten till att hjälpa minoriteterna i landet. Bland dessa finns araber, druser och beduiner. Exempel

på sådan hjälp är till de drusiska byarna i Galiléen där ICEJ hjälper skolor med skolbänkar, böcker och datorer. Liknande hjälp har även beduinerna fått. Ett annat exempel är stipendier till begåvade elever från minoriteterna, så att de kan klara högre studier. Samarbete med arabiska församlingar är en självklarhet för ICEJ.

En insats som ICEJ deltog i var ”Operation Good Neighbour”. Där bad IDF (det israeliska försvaret) om hjälp att förse nyfödda på den syriska sidan med mjölkersättning och annat material. Framför allt



bidrog vi med kvalificerad personal som åkte in på den syriska sidan och hjälpte skadade att få vård både på plats och att komma till Israel för dem som behövde sjukhusvård. Det blev ett fint exempel på hur judar hjälper kristna att hjälpa muslimer! Ett fantastiskt arbete tillsammans med den israeliska militären.

Cherstin Lindberg, styrelseledamot ICEJ Sverige

Följ oss på sociala medier!

Vill du vara säker på att få senaste nytt ifrån vårt arbete på ICEJ, följ oss på Facebook och Instagram. Varje fredag får du då också en sabbatshälsning inför helgen.

På vår hemsida, www.icej.se kan du läsa mer om vilka ICEJ Sverige är, vårt arbete och vår

vision, vilka projekt vi driver liksom hur du kan engagera dig, t ex genom att bli medlem och hur du kan ge en gåva till vårt arbete eller våra projekt. Här ligger också våra bönebrev och här hittar du regelbundet nyhetsartiklar och inlägg på svenska från vårt huvudkontor i Jerusalem.

Din gåva kan göra skillnad

Tänk på Kristna ambassaden när det gäller att hedra nära och kära. Minnesgåvor och högtidsgåvor hjälper oss att fullfölja vårt uppdrag att trösta Israels folk.

Plusgiro: 720276-5

Swish: 1230325910

Varför vi är engagerade i Kristna Ambassaden?

Charlotta Sewerinson:

Jag vet inte när jag började älska Israel, men kanske var det redan som barn när jag hörde berättelserna om Abraham, Isak, Jakob, Mose, Lea, Rut, kung David och förstås Jesus och hans lärljungar, liksom Marta, Maria och Lasarus. När jag sedan läste historia i skolan, om Förintelsen och förstod att detta vara samma folk som förföljdes och dödades i Europa växte ett djupare intresse och en fördjupad kärlek och omsorg om det judiska folket. Under gymnasiet fördjupade jag mig i situationen för staten Israel och den historiska och politiska bakgrunden till statens bildande liksom dess kamp för att överleva i en mycket fientlig omgivning och på universitetet skrev jag uppsatser om Israel. Jag valde också att studera judisk historia, israelisk politik, den arab-



Charlotta Sewerinson är styrelsemedlem i ICEJ Sverige och ansvarig för sociala medier.

israeliska konflikten och hebreiska på Tel Avivs Universitet i Israel.

Jag har sedan dess följt Israel. Än idag finns dock antisemitismen kvar. Den visar sig på olika sätt, ett av dem är hatet mot Israel.

Jesus var jude, hans undervisning och liv kom ur en judisk kontext, ur judendomen. Han övergav aldrig vad judarna idag kallar Tanakh och vi kallar Gamla Testamentet. Han visade hur den skulle förstås. Han upplöste inte lagen, men fullbordade den. I och genom sitt eget liv. För oss alla. För mig är det självklart att stå med Israel, att tillsammans med ICEJ försöka trösta hans folk,

samtidigt som vi arbetar för fred och försoning mellan judar och araber i Israel och mellan Israel och dess grannar.

Stefan Sturesson:

Mitt engagemang för Israel började när jag för många år sedan lade mitt liv i Jesu händer. Det var på 70-talet och nästan direkt gjorde jag min första Israelresa, och den handlade till stor del om att vandra i Jesu fotspår. Jag blev förälskad i landet, och började redan då berätta om landet i några av hemstadens kyrkor. Mitt Israel-intresse ledde sedan till engagemang och även ordförandeskap i organisationer som Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Shalom över Israel och Svenska Technion-Sällskapet. Det senare har också gett mig en plats i det israeliska universitetets Board of Governors, vilket gör att jag reser till Israel varje år, dels till möten på universitetet i Haifa, dels som reseledare.

Sedan några år har jag också engagerat mig i Kristna Ambassaden, en organisation som ligger



Stefan Sturesson är styrelsemedlem i ICEJ Sverige och är också föreningens sekreterare.

väldigt nära mitt hjärta. För Israel är inte vilken stat som helst, utan ett land och ett folk som enligt Sakarja 2:12 är så dyrbart för Gud att Han kallar det sin ögonsten. Och det är i Israels huvudstad Jerusalem som vår Frälsare ska göra sin triumfartade återkomst och Israels fiender och det antikristliga världsriket för alltid ska besegras och oskadliggöras. Men just på grund av detta är det så mycket hat och strid om och kring Jerusalem. Få länder har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad, men pris ske Gud, vi är miljontals kristna i omkring 90 länder som via ICEJ

erkänner och välsignar Jerusalem som Israels huvudstad. Det är en stor förmån att vara med i ICEJs arbete för Israel och att i Sverige undervisa, skriva böcker och predika utifrån Bibelns syn på Israel.

Stefan Sturesson

Jesaja 62-bön

Den Kristna Ambassaden i Jerusalem har sedan starten 1980 varit förebedjare för landet och folket. Tillsammans med flera tusen bedjare möts vi i det vi kallar för Jesaja 62-bön då vi ber för Israel, nationerna och ICEJs arbete. Under januari månad varje år har vi intensiv bön och



därefter en bön- och fastedag första onsdagen varje månad. Du får även ett bönebrev från Jerusalem varje månad.

Du finner bönebrevet och länken till onsdagarnas zoom-bönemöte på vår hemsida under fliken "Projekt" och kan då välja Jesaja 62-bön.

Se våra tv- och radioprogram



På Kanal 10

Se vår programserie "Öppna dörren till Israel" på Kanal 10 webbtv eller på vår hemsida ICEJ.se. Utöver samtal i frågor som ofta dyker upp när Israel kommer på tal, får du ta del i och se de hjälpinsatser ICEJ gör i Israel.



Israels ambassadör Ilan Ben-Dov intervjuas av Gitten Öholm inför en sändning på kanal 10.

Faktaruta. Vem tillhör landet?

- * Israel är en legitim statsbildning, vars folk har historiska och etiska rättigheter till sitt eget land.
- * Den israeliska staten är ett över 3000 år gammalt historiskt faktum, medan det aldrig har funnits en självständig palestinsk arabstat på Israels landområde.
- * Som mest blomstrade staten Israel på kungarna Davids och Salomos tid, på 1000-talet före Kristus.
- * Rom tillintetgjorde Jerusalem och landet Israel år 70 efter Kristus. Israels folk skingrades då till

andra länder. Ett litet antal judar har ändå bott i sitt historiska hemland genom alla tider. Romarna gav landet namnet Palestina efter Israels ärkefiender filistéerna och Jerusalem kallade de Aelia Capitolina.

- * Under Israels folks förskingring lydde landet under många olika erövrare. Det styrdes i tur och ordning av romarna, bysantinerna, araberna, korsfararna, mameluckerna och de turkiska ottomanerna (i 400 år, 1516-1917) samt efter första världskriget av en brittisk mandat-administration tills den israeliska staten



ENVISION - Pastors - och ledarkonferens i Jerusalem

Träffa deltagare från hela världen, bli utrustad med biblisk insikt om församlingens roll i den profetiska planen för Israel. Möt representanter för Israels regering, besök platser utanför de vanliga "turiststråken".

Få nya insikter i och kunskaper om Israel och kanske en ny vision för din tjänst!

ENVISION äger rum fyra dagar i januari varje år.



SÖK stipendium för Envision

ICEJ Sverige delar ut två stipendium varje år till pastorer och församlingsledare då det är ett av våra uppdrag att utrusta församlingen i kunskap om Israel. Detta är ett utmärkt tillfälle för församlingar som önskar att öka sitt

Israelengagemang tillsammans med ICEJ.

Begär ansökningsformulär på info@icej.se

Hur din församling kan bli partner med ICEJ

Vår önskan är att många församlingar ska använda ICEJs olika aktiviteter och projekt för ett utökat Israelengagemang. Ett missionsarbete som i praktisk handling visar på Jesu kärlek till det judiska folket.

Den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem har ett gediget globalt nätverk som vi idag är stolta och tacksamma för. Alla ambassadens projekt är etablerade och stabila, väl genomlysta samt trygga att engagera sig i. Detta ger en gedigen och god plattform för den församling eller privatperson som vill stödja och välsigna Israel tillsammans med ICEJ.



Ambassaden har goda kontakter med politiker och myndigheter i det offentliga Israel och har uppnått en unik status som en kristen institution i den judiska staten. Kontakten med församlingar bland både judar och araber är självklar och god.

Vi vill gärna uppmuntra och vara ett komplement till all den positiva aktivitet omkring Israel som försiggår i olika församlingar i Sverige. Om din församling inte har ett etablerat Israelengagemang så vill vi gärna stå med för att se hur ett sådant kan byggas upp! Kallelser från Gud

är klar när det gäller hur vi som kristna ska välsigna och trösta Hans folk.

Kontakta oss på info@icej.se

- * återupprättades år 1948. Det har aldrig existerat någon självständig palestinsk stat i området.
- * Mellan och efter världskrigen grundades förutom en judisk stat också fyra arabstater på Englands och Frankrikes mandatområden, nämligen Irak, Transjordanien, Syrien och Libanon, så Mellanösterns araber blev inte på något sätt orättvist behandlade när landområdena delades upp.
- * Jerusalem har aldrig varit någon annan nations huvudstad än Israels, vilket den blev redan för 3000 år sedan under kung Davids tid.

- * Tre legitima internationella organisationer har under 1900-talet lovat Israel dess land: den brittiska mandatadministrationen genom Balfourdeklarationen år 1917, Nationernas förbund år 1922 och Förenta nationerna år 1947. Varje gång har området splittrats i mindre delar och man har på så sätt brutit de löften som man tidigare gett judarna. Av det område som man först hade lovat Israel gav man år 1922 hela 77% till palestinska araber och beduiner. Det landet heter numera Jordanien - Israel fick bara återstående 23 % av området.



Inympad - inte ersatt

Utifrån många bibelord, både i gamla och nya testamentet, kan vi konstatera att Israel är Guds utvalda, utvald som nation. Israel är också

bruden. Trolovningen och utkorelsen beskrivs genom hela Bibeln. Det som händer här är att Gud kommer som människa. Messias (*Jesus*) föds som jude och växer upp under lagen. Han är full av nåd och sanning och uppfyller Guds bud och krav fullkomligt i liv och gärning, det som ingen människa har klarat eftersom alla är syndare.

Jesus utgav sig själv i döden och bar Israels och hela världens synd. Gud trolovar Israel med sig själv. Alla misslyckanden och överträdelser av lagen är förlåtna och utplånade och denna trolovning sker genom tro. Samma tro som Abraham hade då han trodde på Herren sin Gud och räknades som rättfärdig i sin lydnad och sin förtröstan på Guds löfte.

Det stora som nu sker genom Jesu försoningsdöd är att alla som *tror* på honom tillhör Israel (*andligt sett*). Vi som är hedningar (*ej av judisk härkomst*) får del i förbundet (*äktenskapet*), löfterna, hoppet och blir medarvingar och tillhör samma kropp och får del i samma löfte! Vi är tillsammans, alla som tror, de utvalda och därmed bruden!

Aposteln Paulus säger detta i klartext i sitt brev till efesierna:

Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. (Ef 3:6)

Judarna och hedningarna är alltså ett i Kristus. Guds ord är kristallklart. Den falska ersättningsteologin är därför en skamfläck i kyrkans historia. Romarbrevet kapitel 11 är en kraftig vidräkning med denna falska lära:

Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. (Rom 11:17,18)

Frälsningen i Jesus Kristus utplånar skiljemuren och förenar oss till *ett* Guds folk. Där nåden gäller finns inget att berömma sig av. Här är vi lika: jude eller hedning, slav eller fri, man eller kvinna. Grunden är lagd för en upprättelse och helande och utplånande av syndafallets konsekvenser.

I Kristus är vi ett.

Stefan Sturesson

forts Faktaruta. Vem tillhör landet?

* FN föreslog år 1947 att dessa 23 % som Israel fått ha kvar än en gång skulle delas upp mellan araber och judar. Israel meddelade att man accepterade delningen, men araberna förklarade att de inte godkände förslaget utan ville ha hela området för sig själva. Genast efter att Israel förklarat sig självständigt år 1948 inledde araberna därför ett anfällskrig mot Israel. De förlorade kriget trots sitt numerära överläge.

* Israel har två gånger köpt sitt land med reda pengar. Den judiska bankirsläkten Rotschild gav före första världskriget ett stort lån till sultanen av

Turkiet som på den tiden rådde över landet. Som säkerhet för lånet stod ett landområde till judarna i deras gamla hemland. Lånet har aldrig betalats tillbaka.

* Andra gången köpte Israel sitt landområde som enskilda jordstycken med medel från Judiska nationalfonden som hade grundats år 1901. Området köptes då av privata landägare varav många bodde i Beirut och andra stora städer i Mellanöstern.

*



Arise - möjlighet för ungdomar att välsigna Israel

Arise handlar om att resa upp unga människor som är helgjutet överlåtna till Jesus, samtidigt som de står upp för Israel.

Visionen är en global armé av unga kristna som är kompromisslöst överlåtna till att följa Guds plan för deras liv.

Genom en interaktiv webbsida, nyhetsbrev varannan månad och olika resor och



program, informerar Arise unga vuxna om Israel och ger dem möjligheter att ha en aktiv roll i att välsigna det judiska folket. Genom Arise får ungdomar frimodig undervisning och inspiration att leva ut Guds passion för den unga generationen och stå fast vid Hans planer för Israel och världen.

Red Carpet Center hjälper utsatta kvinnor

Israel fick stora bekymmer med kvinnohandel och prostitution efter Sovjetunionens sammanbrott. Hundratusentals ryska judar sökte sig till Israel och bland dessa fanns personer involverade i bland annat trafficking. Studier visar att 82% av kvinnorna som drogs in i kvinnohandeln har utsatts för fysiskt våld och övergrepp.

I denna mänskliga misär erbjuder ett team i Tel Aviv från Red Carpet Center kärleksfull hjälp till de utsatta kvinnorna. Genom dem har flera fått hjälp att



komma in på en bättre väg och prostituerade övertygats om att inte göra abort, utan istället fått hjälp att påbörja en rehabiliteringsprocess.

Red Carpet Center erbjuder en säker plats att sova på, mat, dusch, medicinsk behandling, kläder, arbetsträning och rådgivning. För när-

varande kommer många utsatta kvinnor, däribland prostituerade och transvestiter, för att få hjälp när centret är öppet.

* Israelerna köpte sitt land med blod under självständighetskriget - ett krig som grannstaterna inledde, och även senare i flera försvarskrig.

* Israel har röjt ett ödelagt och försummat land för jordbruk och bosättning. I landet, som vid tiden för den första judiska återflyttningen hade endast ca. 600 000 invånare, finns nu ett folk på över 7 miljoner med blomstrande bosättningar, odlingar och fiskdammar.

* En stor del av de araber som bott och bor på israeliskt territorium flyttade till området i spåren

av de judiska pionjärerna, för landet har tack vare de judiska immigranternas verksamhet börjat blomstra och på så sätt erbjudit en högre levnadsstandard än områdena runtomkring. Den stora arabiska immigrationen efter judarna har dokumenterats av FN och omnämns också i en brevväxling mellan USA:s president Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Churchill.

* Araberna har 21 stater med huvudstäder, naturrikedomar och olja. Judarna har bara en stat. Den judiska statens yta motsvarar ungefär 1 % av arabländernas.

Gör skillnad

Så som Gud återupprättar Israel, kallar Han på församlingen att axla en aktiv roll. Det är därför vi hjälper till med Aliyah och stöder Förintelsens överlevande. Det är också därför vi förenar judar och araber att tillsammans proklamera den härliga framtid som Gud har för denna del av världen. Det är återupprättelsens tid. Bli med oss att fullfölja denna kallelse!

Följ vårt arbete i Sverige

Följ arbetet i Israel genom vår hemsida icej.se och genom **konferenser** och **webinarier** som vi anordnar.



Dina gåvor möjliggör vårt arbete

Vårt arbete möjliggörs av dina gåvor. Du kan stödja oss med en generell gåva till arbetet, eller genom att stödja ett speciellt projekt. Märk då din gåva, t ex *Haifahemmet*, *Skyddsrum* eller något annat av de projekt vi stöder.

Din minnesgåva kan rädda liv i Israel

Vi tar i tacksamhet emot minnesgåvor och högtidsgåvor till vårt uppdrag att trösta Israels folk.

En hjärtesak att älska Israels folk



"Med evig kärlek har jag älskat Dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig". Detta är Guds ord till Israel i Jeremia kap. 31. Därför är det också en hjärtesak för varje kristen att älska Israels folk. Så utvidga dina gränser och upplev förnyelse i din tro när du börjar välsigna Israel.

Välkommen att bli med i den Internationella Kristna Ambassaden Jerusalem!



**Internationella Kristna
Ambassaden Jerusalem
Svenska avdelningen**

Bli medlem för 250:- /år

Epost: info@icej.se

Hemsida: icej.se

Plusgiro: 720276-5

Swish: 1230325910

Vi finns på Facebook och Instagram under namnet **ICEJ Sverige**